



Μη μαδάς τη μαργαρίτα

Ο λοι μας έχουμε μεγαλώσει με εικόνες όμορφων λουλουδιών. Κάπου γύρω μας πάντα υπήρχε μια νατουραλιστική απεικόνιση «ανθών» ή «καρπών», κεντημένων, ζωγραφισμένων ή φωτογραφημένων. Από την αρχαιότητα, άλλωστε, ο ανθρώπος όχι μόνο αποτύπωνε τη φύση αλλά και την προίκιζε με συμβολισμούς. Ο μύθος του μανδραγόρα είναι ένας. Ο μύθος, δύναμης, του σύγχρονου καταναλωτή θέλει τη φύση στο βάζο του. Ενίστε και στο τοσεπάκι του. Στρέμματα ολόκληρα λουλουδιών καλλιεργούνται για να ξεριζωθούν. Έχουμε άραγε σκεφτεί πόση βία εμπεριέχει το ξερίζωμα ενός όμορφου λουλουδιού από το χέρι μας;

Ο εικαστικός Νίκος Παπαδόπουλος «σκηνοθέτησε» στα έργα του την τραγική σχέση του ανθρώπου με τη φύση. «He loves me, he loves me not» (μ' αγαπά,

δεν μ' αγαπά) είναι ο (εύγλωττος) τίτλος της ατομικής του έκθεσης στην γκαλερί «Ζήνα Αθανασιάδου», στη Θεοσαλονίκη (Π.Π. Γερμανού 5). Εργα της ίδιας ενόττετας παρουσιάζονται και στην Αθήνα στην γκαλερί AAA (Athanasiadou, Art Advice, Αλώπεκής 44, Κολωνάκι, τηλ.: 210-9233211).

Εκ πρώτης όψεως η δουλειά του φαίνεται «ανθοστόλιστη». Τεράστια σχέδια με συνθέσεις ή μεμονωμένα λουλούδια, που αποκαλύπτουν στον καλό παρατηρητή απρόσμενες κρυμμένες ιστορίες «νεκρής φύσης», όπως τις μικροσκοπικές απαγχονισμένες φιγούρες που κρέμονται από τα φύλλα... Δουλεμένα εξαντλητικά, τελίτσα τελίτσα με μηχανικά μολύβια και ξυλομπογιές, αφηγούνται με σαρκασμό την «ιστορική επανάληψη της βίας και της καταστροφής, της εξολόθρευσης της φύσης

Ki αυτά...

από τον ίδιο τον άνθρωπο».

Ο καλλιτέχνης κάνει μία προσπάθεια να ερμηνεύσει και να κατανοήσει την ανθρώ-

πινη ενέργεια, που αποδομεί ένα λουλούδι με ηδονική ευχαρίστηση. Χρησιμοποιεί για τις «αφηγήσεις» του πασίγνωστα σύμβολα: τον μανδραγόρα, την τουλίπα, ακόμη κι ένα ανθοστόλιστο μοτίβο που βρίσκεται στη συλλογή

του μουσείου Victoria & Albert του Λονδίνου. Ετοι η ανάγκη μας να ομορφύνουμε και να διακομήσουμε το «περιβάλλον» μας μετατρέπεται από το χέρι του σε λυρικό τοπίο τρόμου.

«Μέσα από ένα «κέντημα», μέσα από την ίδια τη δύναμη του διακοσμητικού σχεδίου και της γλώσσας του ντιζάιν, ο Παπαδόπουλος ασκεί κριτική στην brutal πραγματικότητα της προσφοράς και της εήτησης του «προϊόντος» που ονομάζεται βλάστηση, λουλούδι, ζωή, φύση», γράφει η ιστορικός τέχνης Μαργαρίτα Καταγά.

Η βία, σε όλες τις εκφάνσεις και τις διαφορετικές εκδοχές, απασχολεί τον 39χρονο Νίκο Παπαδόπουλο. Νοσηλευτής επί 11 χρόνια έζησε στο αποστειρωμένο περιβάλλον των νοσοκομείων τόσο τη θλιβερή όσο και την αστεία πλευρά της ανθρώπινης φύσης. «Όταν τελικά παράτησα τη νοσηλευτική, άλλαξαν εντελώς τα έργα μου. Σαν να απελευθερώθηκα, τίποτα πια δεν με καταπίεζε...», λέει.

Δεν είναι τυχαίο, μάλλον, που στην πρώτη του ατομική έκθεση επέλεξε να «μιλήσει» για τη σημειολογία της νεκρής φύσης. Διάρκεια εκθέσεων μέχρι 30 Μαρτίου.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΡΚΑ