

## Σκληρές επιφάνειες, απαλά βάθη



Απίλο, 2020, μολύβι και μελάνι σε χαρτί, 24 x 17 εκ.

Του  
ΦΟΙΒΟΥ ΣΑΚΑΛΗ\*

**M**ια πανηγυρική αναβίωση του φωτορεαλισμού είναι η πρώτη σκέψη που περνά από το μυαλό βλέποντας το τελευταίο σώμα δουλειάς του Νίκου Παπαδόπουλου «Pole | Hole | Ball», φωτισμένο από την Ελευθερία Ντεκώ με ένα μυστηριακό ημίφων που αναδεικνύει λεπτομέρειες. Τα περισσότερα έργα επαναλαμβάνονται εις τριπλόν, σε ισομεγέθεις επιφάνειες, καθώς το περίγραμμα των εικόνων έχει δημιουργηθεί από το ταυτόχρονο τρύπημα με βελόνα ραφίματος (dot painting ονομάζεται η τεχνική) τριών διαφορετικών υλικών που ο καλλιτέχνης τοποθετεί το ένα πάνω στο άλλο. Ένα γκρι φύλλο σκληρού αλουμινίου με θαμπή γυαλάδα το πρώτο, ένα μαύρο χαρτί που απορροφά το φως το δεύτερο -και τα δύο υλικά των φωτιστών των θεατρικών σκηνικών- ενώ το τρίτο και τελευταίο φύλλο είναι ένα κλασικό υπόλευκο χαρτόνι ζωγραφικής.

Οι «50 Αποχρώσεις του Γκρί»... Θα μπορούσε να είναι απλώς μια μεταφορά αν κανείς αναφερόταν στα υλικά των καμβάδων και στις διαφορετικής τονικότητας γκρι φωτοσκιάσεις που χρησιμοποιεί σε κάθε φύλλο ο Παπαδόπουλος -με την γνωστή εμμονή του στην λεπτομέρεια για να ζωγραφίσει και να δώσει ψυχή στα έργα του. Όμως, η λίγο πο μροσεκτική παραπήρηση των καμβάδων παραπέμπει άμεσα στην ομώνυμη ταινία, που πραγματεύεται ακροθιγώς -και σύγχρονα με έναν πολύ πο ελαφρύ τρόπο από τον ζωγράφο- το θέμα του έρωτα και κάποιων σεξουαλικών πρακτικών που θεωρούνται ασυνθίστες, ανοίκεις και σκληρές. Είναι δημος; Ή οι σκληρές επιφάνειες οδηγούν σε απαλά βάθη, αυτά που μόνο μια προσεκτική ψηλάφωση μπορεί να προσφέρει;

Στο κείμενο που συνοδεύει την έκθεση γίνεται αναφορά από την επιμελήτρια Κατερίνα Κοσκινά στην ανάγκη του καλλιτέχνη για «δημοσιοπόίηση του προσωπικού βιώματος και της ερωτικής επιλογής» που «συνιστά μιαν πολιτική πράξη, έλευθερίας και τόλμης σε έναν κόσμο κοινωνικά διχασμένο, αισθητικά ομογενοποιημένο και, παρά την επιφανειακή ανοχή, ολοένα πιο υποκριτικά συντηρητικό». Ανάγκη απολύτως κατανοούτη σε μία κοινωνία η οποία σχοινοβατεί και απορροσαντολίζεται ανάμεσα σε μία συντηρητική τελικώς πολιτική ορθότητα

που ομογενοποιεί στο όνομα της ελευθερίας, έναν οπισθοδρομικό νεο-οριζοσπαστισμό μέσα από μια μεταμιλλενιούμ αναβίωση και άκρητη αποκατάσταση των -ισμών όπως του λαϊκισμού, του βιωμένου κομουνισμού, και ενός ακραίφων όλοκληρωσιμού όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τον Τραμπ, τον Πούτιν και το Ισλαμικό Κράτος. Μια χαλαρώνη πυξίδα φαίνεται καθηυκαστικότερη από την απουσία πυξιδάς.

Όμως είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι ο Παπαδόπουλος εστάζονται στο αμιγώς σαρκικό -του οποίου οι προεκτάσεις φτάνουν να είναι απολύτως κοινωνικές και πολιτικές όπως ο ντε Σαντ αναδεικνύει- πλησιάζει αυτές τις βαθύτερες παρορμήσεις του εγώ, που εκφράζονται μέσα από σκοτεινές και ανέκαθεν ταμπού σεξουαλικές πρακτικές, με τρυφερότητα. Αυτές τις διαχρονικά ακατασίγαστες ορμές που ωθούν στην προσπάθεια της κυριαρχίας πάνω στον άλλον ως επιβεβαίωση του εγώ και της οπαρξής. Προσπάθειες κατάκτησης του απόλυτου και της ευτυχίας που συνεχώς μας διαφεύγει, που υποβάλλουν πρακτικές οι οποίες εμπειρίχουν παιχνίδια ρόλων, πόνου συχνά -που θαυμαστά μετατρέπεται σε πδονά. Παιχνίδια υποταγής, κυριαρχίας και κυριότητας που υποκρύπτουν εκπλήξεις καθώς σε κάποιες περιπτώσεις ο εξουσιαζόμενος μπορεί εν τέλει να καθοδηγεί, και ο εξουσιάζων να γίνεται ο υπηρέτης. Αυτές τις ακατονόμαστες, κυρίως σαρκικές αλλά και συμπεριφορικές, φρικτές όταν φανερώθουν δημόσια, παρεκκλίσεις από την κανονικότητα, το «ανθρώπινο», το πολιτισμένο. Αυτούς τους δαίμονες που το άτομο καλείται να εξερευνήσει, να ενσωματώσει και να ελέγχει με λεπτεπίλεπτους χειρισμούς, υπό τον φόρο της δημόσιας κατακραυγής που δεν τους αναγνωρίζεις καινό χαρακτηριστικό. Ο Νίκος Παπαδόπουλος μας καλεί, κάπως σαν τον ντε Σαντ ή τον Παοκάλ Μπριουκέρ στα Μαύρα Φεγγάρια των Έρωτα, να αντικρύσουμε με απαλό βλέμμα ένα σκληρό και συνάμα εύθραυστο εγώ, που σφυροplατείται ακατάπιαστα μέσα από τις προσωπικές σχέσεις, τις κοινωνικές νόρμες, αλλά και τον ίδιον τον εαυτό, προσβλέποντας, ίως εις μάτην, σε μια εσωτερική αλλά και κοινωνική αρμονία.

\* Ο Φοίβος Σακαλής είναι μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Κριτικών Τέχνης